

Met groot verdriet, maar dankbaar voor alle liefde en warmte die zij/hij ons heeft gegeven, delen wij u mede, dat na een moedige (gestreden) strijd van ons is heengegaan

Bedroefd, maar dankbaar dat zij/hij zolang in ons midden heeft mogen zijn, delen wij u mede dat van ons is heengegaan / is ingeslapen

Na een geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij/hij voor ons heeft gedaan is (toch nog) (onverwacht) van ons heengegaan

Zacht en kalm is (na een geduldig gedragen lijden/ziekte) van ons is heengegaan / ingeslapen onze lieve

Bedroefd geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze

Bedroefd geven wij u kennis, dat (na een langdurig ziekbed, een bewonderenswaardig gedragen ziekte) van ons is heengegaan

Met veel verdriet omdat zij niet meer bij ons is, maar met een gevoel van dankbaarheid hebben wij afscheid genomen van

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, onze

Na een langdurige ziekte, gekenmerkt door moeite en verdriet, van zorg en goedheid, liefde en hoop / geloof , is van ons heengegaan / is vredig ingeslapen

In het bijzijn van haar dierbaren / Temidden van haar kinderen is vredig ingeslapen

Verdrietig omdat ons geen langere tijd samen is gegeven, laten wij u weten dat vredig van ons is heengegaan

Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht, van ons is heengegaan

Bedroefd omdat wij afscheid moesten nemen, maar dankbaar voor alle zorg en toewijding voor haar/zijn gezin, delen wij u mede, dat na een geduldig gedragen ziekte nog onverwacht uit ons midden is heengegaan

Dankbaar dat verder lijden haar/hem bespaard is gebleven delen wij u mede dat is overleden

Dankbaar voor de mooie jaren die hij/zij ons gaf delen wij u mede dat van ons is heengegaan

Na een werkzaam leven vol zorg voor allen die haar/hem dierbaar waren ging heden van ons heen

Bedroefd om het heengaan, maar dankbaar voor wat zij/hij voor ons en vele anderen heeft betekend, geven wij u kennis

Heden hebben wij afscheid moeten nemen van een bijzonder mens

Dankbaar voor de goede jaren, maar verdrietig omdat ons geen langere tijd samen gegeven is, delen wij u mede dat

In liefdevolle / dankbare herinnering nemen wij afscheid van

Zeer bedroefd delen wij u mede dat wij veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van

Een goed mens, een levensgenieter, is veel te vroeg aan zijn laatste reis begonnen

Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe maatje door dik en dun, onze lieve vader/moeder heeft ons veel te vroeg verlaten

Vanochtend vroeg is temidden van haar dierbaren in alle rust overleden / vredig ingeslapen

Bewonderenswaardig was haar/zijn levenskracht.
Sterk was zij/hij in haar/zijn strijd tegen haar/zijn ziekte.
Groot was haar/zijn liefde voor haar/zijn dierbaren.
Nu is zij/hij in rust heengegaan.

Naam overledene

Na een half jaar vechten tegen haar/zijn ziekte heeft
zij/hij ons moeten verlaten.
Een bijzondere vrouw/man is heengegaan.
Zij/hij was een lieve vrouw/man, een vrolijke moeder/vader
voor haar/zijn kinderen en kleinkinderen.

Naam overledene

Bewust zal ik de overgang beleven;
mijn angst is weg, er is een grote rust.
Mag ik hen die achterblijven nog iets geven,
voordat mijn lichaamskracht is uitgeblust.

Kijk niet al te zorg'lijk naar dit jasje,
het stond me goed, maar nu ik doe het uit.
Voor 't menselijk bestaan heb ik niet meer een pasje,
het is daarom, dat ik voorgoed mijn ogen sluit.

Maar juist de dood geeft mij een nieuw bestaan,
een wereld van zuiver geestelijke waarden.
Ik ben gelukkig dat ik mag gaan
en geef mijn liefde aan jullie op de aarde.

Bedroefd, maar dankbaar voor alle mooie momenten samen, delen wij u mede dat van ons is

heengegaan...

Vol verdriet, maar dankbaar voor wie zij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het overlijden van ...

Moedig tot het eind is na een welbesteed leven overleden ...

Vol bewondering voor zijn/haar strijd geven wij u kennis dat van ons is heengegaan ...

Na een lang en gelukkig leven overleed op ... jarige leeftijd onze

Met verdriet om de leegte die hij / zij achterlaat delen wij u mede dat onverwacht van ons is heengegaan

Op de leeftijd van ... jaar is toch nog onverwacht van ons heengegaan...

Intens verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis dat na een welbesteed leven van ons afscheid heeft genomen onze ..

Zorgzaam, betrokken en nog vol in het leven is tot ons verdriet plotseling van ons heengegaan

Verslagen en diep bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van ...

Een enthousiast, inspirerend en liefdevol mens is van ons heengegaan en laat ons achter vol dankbaarheid, maar ook met groot verdriet.

In het besef dat hij / zij door liefdevolle zorg werd omringd is helaas overleden...

Na een lang en zorgzaam leven zijn wij blij dat onze vader/moeder zich in alle rust verenigd heeft met onze moeder / vader....

Intens verdrietig en vol dierbare herinneringen delen wij u mede dat heden overleed onze ...

Een prachtig mens is niet meer ..

Naam overledene ...

Na een welbesteed leven is onverwacht van ons heengegaan....

Met bewondering voor de wijze waarop zij haar leven, ook in de laatste fase, heeft ingevuld en met verdriet om de leegte die zij achterlaat nemen wij afscheid van

Onbegrijpelijk, onvoorstelbaar, maar onomkeerbaar. Erg verdrietig zijn wij om het verlies van ...

“Het is mooi geweest”

Overleden is onze innig geliefde ..

Kerkelijke teksten

Heden ontsliep in haar/zijn Heer en Heiland

Dankbaar voor alles wat God (de Heere) ons (in haar/hem) heeft geschonken, geven wij u kennis dat God en Vader op Zijn tijd tot Zich heeft (weg)genomen

Dankbaar voor alles wat de Heere ons in hem heeft geschonken, geven wij u kennis dat God en Vader op Zijn tijd tot Zich heeft genomen

Heden nam God tot Zich, na een kortstondig ziekbed

Heden nam de Heere (God) tot Zich, voor ons geheel onverwacht

Heden is na een langdurige ziekte, in de Hope des Eeuwige Levens

In het vaste vertrouwen dat zij/hij in leven en sterven het eigendom van Jezus Christus is en dankbaar voor alles wat zij/hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van

Heden behaagde het de Heere (na een langdurige strijd) tot Zich te nemen

Heden overleed in de volle overtuiging des Geloofs

Heden nam God op in Zijn Heerlijkheid

In Christus ontslapen

Na een langdurig lijden, gekenmerkt door moeite en verdriet, van zorg en goedheid, liefde en geloof, is van ons

Heden overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, onze

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God onze Heer
Aan Hem behoren wij toe

Zeer bedroefd, maar dankbaar voor het vele wat zij voor ons en vele anderen betekend en gedaan heeft, delen wij u mede dat, na een bewonderenswaardig gedragen ziekte en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan