

**Voorbeeldteksten voor de aanhef van een rouwkaart:**

Met groot verdriet / diep bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en warmte die zij/hij ons heeft gegeven, delen wij u mede, dat na een moedige strijd van ons is heengegaan . . .

Zacht en kalm is ( na een geduldig gedragen lijden/ziekte ) van ons is heengegaan / ingeslapen onze lieve . .

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, onze lieve . .

Verdrietig omdat ons geen langere tijd samen is gegeven, laten wij u weten dat vredig van ons is heengegaan . . .

Dankbaar voor de mooie jaren die hij/zij ons gaf delen wij u mede dat van ons is heengegaan

Met verdriet om de leegte die hij / zij achterlaat delen wij u mede dat onverwacht van ons is heengegaan

Intens verdrietig, maar vol dierbare herinneringen delen wij u mede dat heden overleed onze

Een verslagen gevoel blijft achter na het overlijden van

Een goed mens, een levensgenieter, is veel te vroeg aan zijn laatste reis begonnen

Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan

Vanochtend vroeg is te midden van haar dierbaren in alle rust overleden / vredig ingeslapen

**Kerkelijke teksten:**

Heden ontsliep in haar/zijn Heer en Heiland

Dankbaar voor alles wat de Heere ons in hem heeft geschonken, geven wij u kennis dat God op Zijn tijd tot Zich heeft genomen-----

Heden nam God tot Zich, na een kortstondig ziekbed

Heden overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, onze

Zeer bedroefd, maar dankbaar voor het vele wat zij voor ons en vele anderen betekend en gedaan heeft, delen wij u mede dat, na een bewonderenswaardig gedragen ziekte en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan

Heden behaagde het de Heere ( na een langdurige strijd ) tot Zich te nemen

Heden overleed in de volle overtuiging des Geloofs